

# ΥΗΦΙΣΜΑ

## ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ἐμεῖς οἱ συμμετασχόντες στὸν παγκόσμιο μαθητικό διαγωνισμό γιὰ τὸν ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό, πού ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὁρους, οἱ πέντε χιλιάδες μαθητές ἀπὸ ἑπτακόσια σχολεῖα τῆς οἰκουμένης καὶ ἀπὸ ὅλες τὶς ἡπείρους τῆς γῆς, **ζητοῦμε** ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία καὶ ἀπὸ τὸ ἀρμόδιο Ὑπουργεῖο Ἑθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων:

α) «Τώρα πού ἀγρίεψε τὸ Γένος μας ἀπὸ τὴν ἀμάθεια» κατὰ τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου, τώρα πού ἔγινε πῶς ἔντονη ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὶς πηγές τῆς παραδόσεως μας καὶ ἀπὸ τὴν κιβωτό τῆς αὐτοσυνειδησίας μας πού εἶναι ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία τῆς ἀγιότητος. **Ζητοῦμε** τὴν σκέπη καὶ τὴν παρουσία τῶν Ἁγίων στὴν Παιδεία μας καὶ στὴ ζωὴ μας. **Ζητοῦμε τὴν ἀνακήρυξη τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ Ἁγίου καὶ Διδάχου τῶν σκλάβων προγόνων μας, σὲ προστάτη τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολεῖου καὶ τὸν ἑορτασμό του τὴν 2αν Μαρτίου** ἐκάστου ἔτους.

β) Τὸ αἴτημά μας αὐτὸ **νομιμοποιεῖται** πλήρως, ἀπὸ τὴν κατακυρωμένη παρουσία τοῦ προσώπου καὶ τῆς εὐλογίας του στὴν συνείδηση τῆς μαθητιώσας νεολαίας μας. Αὐτὴ ἡ παρουσία ἀπεδείχθη ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν ἀπ' ὅλα τὰ σχολεῖα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐντός καὶ ἐκτός Ἑλλάδος, οἱ ὅποιοι διψασμένοι τὴν ἀλήθεια «γιὰ Χριστὸ καὶ Ψυχὴ», ἔσπευσαν νὰ καταθέσουν τὴν δημιουργία τους σὲ ὅλα τὰ εἶδη τοῦ λόγου καὶ τῆς εἰκαστικῆς καὶ μουσικῆς δημιουργίας, τιμῶντας μὲ ἔμπρακτὴ ἀγάπη καὶ καύση γνήσια τῆς καρδιάς τους τὸν δοξασμένο ἀπὸ τὸν Χριστὸ Ἅγιο Κοσμᾶ, Προστάτη καὶ Γενάρχη τῆς νεοελληνικῆς συνείδησης καὶ τῆς νεώτερης Ρωμοσύνης.

γ) Τὸ αἴτημά μας, αἴτημα ὕρμινο μέσα στὶς ἀγριεὶς σημερινές συνθῆκες τοῦ παγκοσμιοποιημένου μιδενισμοῦ, ἀποκτᾶ εἰδικὸ βάρος ὡς πρὸς τὴν σύνολη πορεία τοῦ Γένους καὶ τῆς νεολαίας μας. Ἡ ἱκανοποίησις αὐτοῦ τοῦ αἰτήματος θὰ ἀποτελέσει γεγονός μείζονος οὐσιαστικῆς καὶ συμβολικῆς σημασίας. **Οὐσιαστικῆς** γιατί θὰ ἀποδείξει ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία, δίχως νὰ περιφρονεῖ τὴν τεχνολογικὴ ἔκρηξη καὶ τὰ ἐπιτεύγματά της, νομιματοδοτεῖται ἀπὸ τὴν Χριστοκεντρικὴ παράδοση τῆς καθ' ἡμᾶς παραδομένης ἐμπειρίας, τὴν σαρκωμένην στὰ πρόσωπα Ἁγίων ὅπως ὁ Πατροκοσμᾶς καὶ δὲν αἰχμαλωτίζεται στὸν τρέχοντα καταναλωτικὸ ἐκμαυλισμὸ. **Συμβολικῆς** δὲ σημασίας, γιατί θὰ ἀποδείξει ὅτι οἱ νέοι μαθητές, ἔμεῖς πού συμμετείχαμε στὸν διαγωνισμό τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, ἀλλὰ κι ὅλοι οἱ ἄλλοι, ἐννοοῦμε τὴν ὑπαρξὴ μας καὶ τὴ ζωὴ μας μέσα στὰ ὄρια τῆς Ἁγίας Παρουσίας ἀναστημάτων σάν τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ, γιὰ νὰ προκόψουμε καὶ νὰ **ζήσουμε ἀληθινά**, δίχως νὰ ἀρνοῦμαστε τὸ **σήμερον**.

Καλοῦμε, λοιπόν, ἔμεῖς οἱ μαθητές, ὅλους ἐκείνους, στοὺς ὁποίους ὀφείλουμε τὸ «ζῆν», ἀλλὰ καὶ τὸ «εὖ ζῆν». Τούς γονεῖς καὶ τούς δασκάλους μας. Καλοῦμε τούς ἀδελφούς μας συνέλληνες μαθητές. Τούς νέους καὶ τούς μεγάλους. Ἄς συναχθοῦμε ὅλοι ὡς ἓνα σῶμα, κάτω ἀπὸ τὸ Πλατάνι τῆς ζωντανῆς παρουσίας τοῦ Γενάρχη τῆς Ρωμοσύνης, τοῦ Πατροκοσμᾶ. Καὶ μαζί μας θὰ εἶναι ὁ Δωρεοδότης Χριστός.

Ἄς μετάσχουμε ψιφίζοντας ὅλοι.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ..... ΙΔΙΟΤΗΤΑ.....

ΣΧΟΛΕΙΟ (γιὰ μαθητές)..... ΧΩΡΑ/ΠΟΛΗ.....

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ..... ΥΠΟΓΡΑΦΗ.....